

## VERTROUWEN

We kunnen niet altijd voorzien wat er in de nabije of verre toekomst gaat gebeuren. Een oud en veel geciteerd gezegde luidt: "Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat".

Voorspellen is moeilijk, maar zorg dragen voor de dag van morgen is iets anders. We kunnen ons voorbereiden op een verjaardag, een andere feestelijke gelegenheid of evenement. Voor mij is de zondag zo'n moment in de week waar ik als predikant altijd intensief mee bezig ben. De voorbereiding van de kerkdiensten doe ik in samenspraak met verschillende anderen, zoals de koster, de organist, de mensen van de livestream en de kindernevendienst.

Onlangs hoorde ik een interview met de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp. Hij had het niet zozeer over voorspellen of je voorbereiden op iets moois, maar over hoop als "de toekomst naar het heden halen". Hij moest dat uitleggen. De rabbijn vertelde toen het verhaal van Mozes en zijn volk dat onderweg door de woestijn (Numeri 20).

Op een gegeven moment is er geen water meer en de mensen beginnen te klagen. Dan zegt de Heer tegen Mozes:

'Neem je staf en spreek tot de rots en uit de rots zal water stromen voor alle dorstigen en ook voor hun vee.' Mozes spreekt het volk toe, hij klinkt geërgerd, en hij slaat met zijn staf op de rots. En ja, er komt water uit de rots, veel water. Maar hij had niet hoeven slaan. Hij had alleen maar hoeven zéppen, dat er een Heer is die kiest voor de moeders en de kinderen die dorst hebben, die wéét van het water in de rots. Dat vertrouwen, vertrouwen op een God die belofte is, dat is hoop.

Ik lees deze geschiedenis als een aansporing om ook in deze tijd te blijven spreken van Gods goedheid. En hoe wij als een kleine groep kerkmensen in het dorp van betekenis kunnen zijn. Op zondagen, maar ook gewoon door de week. Als teken van hoop.

Ds. Herman Offringa



## GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Kerk zijn we samen!  
In 2022 is er € 16.000, -- ontvangen en in 2023 is er door onze gemeenteleden ruim € 15.000,-- toegezegd. Hartelijk dank daarvoor! Dankzij de opbrengst van de Actie Kerkbalans kunnen we onze kerkdiensten houden, diverse activiteiten organiseren, pastorale bezoeken brengen en omzien naar elkaar. In het kort gezegd: met uw bijdrage kunnen we samen kerk zijn. We zijn afhankelijk van Uw bijdrage.

Als kerk krijgen we alleen subsidie voor het onderhoud van onze monumentale kerk. Om dat monument goed te kunnen onderhouden vragen wij dan ook een bijdrage aan onze dorpsgenoten. 'Geef vandaag voor de kerk van morgen' is het thema voor Actie Kerkbalans 2024. Door gezamenlijk onze (financiële) schouders onder deze actie te zetten behouden we wat waardevol is.



## FINANCIËN

Geef voor uw kerk wat u kunt missen.  
Zo behouden we samen wat waardevol is.

De schematische voorstelling is een weergave van de begroting 2024.



### Belastingvoordeel

Geef slim. Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een schenkingsovereenkomst aangaat.

Informatie op onze website: [www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans](http://www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans)



Rekeningnummer IBAN NL67 RABO.0373.7147.26  
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke



## KERK ALS ONTMOETINGSPLEK

In januari 2021 zijn we, mijn vrouw en ik, verhuisd: we woonden al ruim 40 jaar op ons vertrouwde adres in Goes, maar het huis werd te groot, de kinderen al lang de deur uit en ja, we zochten iets anders, iets waar we weer lange tijd mee vooruit konden. Na een tijdje zoeken zagen we een nieuwbouwproject in 's-Gravenpolder. Toch maar eens even informatie vragen en na enig gepuzzel besloten we om de stap te wagen. En zo wonen we alweer drie jaar hier in het dorp in 's-Gravenpolder en het bevalt ons prima. We genieten van onze tuin en van de natuur die hier volop in de omgeving is te vinden, we genieten van de rust en de ruimte.

Ook op kerkelijk gebied moesten we onze weg vinden. Ook dat heeft wat gepuzzel gekost en enige tijd geduurd. En het is nog even wennen: ik kom uit een redelijk grote kerkgemeenschap in Goes, kende daar veel mensen en had daar zo'n mijn bezigheden in de kerk. Nu ben ik beland in een veel kleinere kerkgemeenschap en ik ken nog niet zoveel mensen; het moet allemaal nog een beetje groeien. Maar ik begin me thuis te voelen. Zo vind ik het plezierig om na afloop van een kerkdienst samen met anderen koffie te drinken en een praatje te maken.

Ik geniet van de prachtige kerkgebouwen in 's-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. Maar ik besef ook wel dat die oude kerken veel onderhoud vragen en dus duur zijn. Ze zijn belangrijk, die kerkgebouwen, gewoon omdat ze ruimte bieden aan een kerkgemeenschap, aan een gemeenschap van gelovigen. Het is belangrijk dat de gebouwen een plaats bieden aan mensen die samen hun geloof kunnen beleven. Dan wordt dat oude gebouw een ontmoetingsplek, een plek waar mensen samen kunnen bidden, zingen en luisteren naar de verhalen uit de Bijbel.

Een plek waar je ontdekt dat omzien naar elkaar belangrijk is. Een plek waar je hoort dat het belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met de schepping. En daarom vind ik het belangrijk om ook financieel deze kerk te steunen, gewoon, door mee te doen met de Actie kerkbalans.

Niek Oele



## 'KERK' 'N ZINVOLLE PLEK

Zo'n mooie statige kerk zoals bij ons in 's-Heer Abtskerke moet je niet alleen onderhouden, maar ook gebruiken. We hebben een dorps huis en een kerk voor gezelligheid, gemeenschapsvorming en zingeving in ons dorp. Vroeger was de kerk alleen voor gelovigen. Iedere zondag een kerkdienst. Een flink deel van het dorp ging ter kerke. Maar dat is allang niet meer zo. Laatst was ik bij mensen in ons dorp die al heel lang altijd naar onze kerk gaan. Ze weten er nog alles van. Hij werd er ook treurig van dat er nog maar zo weinig inwoners van ons dorp naar de kerk komen. "Binnenkort sluiten we de boel", zei hij. Ik dacht toen: dat gaan we niet doen! We gaan proberen onze kerk als zinvolle plek in ons dorp te behouden.



Er waren al mensen die graag een kaarsje wilden aansteken in de kerk. Velen doen dat nu ook. We hebben heel wat kunstzinnige liederen die 's zomers hun kunst laten zien in de kerk. Het is ook leuk om het orgel vaker te laten klinken: een keer per maand op zaterdagmiddag tijdens de zomermaanden.

Een keer per maand op een ochtend komen mensen koffiedrinken en een praatje maken.



We hebben een bezoekgroep die eenzame mensen aandacht geven. Als je een feestje wilt geven of een concert voor familie en vrienden, kun je de kerk huren. Er is een nieuwe balustrade boven op de toren gemaakt. Veel mensen vinden het vast leuk om ons dorp eens van boven af te bekijken! Een keer per drie weken is er op zondag een kerkdienst.

Laten we met z'n allen onze mooie kerk onderhouden en er ook gebruik van maken. Zowel het dorps huis als onze mooie kerk zijn belangrijk voor het welzijn van ons dorp!



Als je nog meer leuke ideeën hebt, kun je bij mij terecht. Dan zorg ik ervoor dat het verder komt.

Ali van der Klis.

