

PREDIKANT

Mijn naam is Herman Offringa (1961) en woon en werk nu alweer vier seizoenen lang in 's-Heer Abtskerke. In het afgelopen jaar kon ik mij hier opnieuw oriënteren, want Zeeland is mij niet helemaal onbekend. Ik groeide op in Middelburg en in de loop der jaren onderhield ik contacten met familie en vrienden. Nu mag ik dan een tijd in dit mooie dorp wonen en van hieruit weer allerlei mensen ontmoeten, jong en oud. Ons kerkgebouw speelt bij die ontmoetingen een belangrijke rol.

Onmiskenbaar staat de monumentale Johannes de Doperkerk in het midden van de gemeenschap. De kerk en het parkje eromheen worden liefdevol onderhouden, dat kun je zien. Gelukkig wordt de kerk ook goed gebruikt. Ik noem de kerk wel mijn 'werkplaats'. Op zondagmorgen zijn er de kerkdiensten, soms is er door de week een rouw- of trouwdienst. Verder zijn er nog allerlei andere ontmoetingsmomenten of vergaderingen. Het is mooi om zo'n bijzondere locatie in het dorp te hebben. Een historische plek om samen te komen, om te zingen en te luisteren, om een eeuwenlange geestelijke traditie voort te zetten én door te ontwikkelen. Een plek om te koesteren.

Geef vandaag voor de kerk van morgen, dat is dit jaar opnieuw het thema van de Actie Kerkbalans.

In tijden van crisis hebben we behoefte aan perspectief, aan bemoediging en troost. Aan richting ook, want juist in deze tijd vragen wij ons af: wat moeten we nu doen, wat kunnen we doen? Als vanzelf komen woorden als hoop en verlangen naar boven, verwachting, toekomst en Koninkrijk.

Wie Jezus volgt leeft van de hoop op Gods nieuwe wereld, de komst van het Koninkrijk van de hemel. Jezus volgen is vertrouwen dat God ons draagt door moeilijkheden heen en weten dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn, om de hoop gaande te houden, om in lief en leed het leven te delen, met compassie en zonder te oordelen. Ook in het jaar dat voor ons ligt willen we als kerk in ons dorp van betekenis zijn en blijven, voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Geeft u, geef jij om je kerk? Doe dan mee!



GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

De kerk is een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. Daarom vragen wij ook onze dorpsgenoten om voor de kerk, het monument midden in ons dorp, een bijdrage te geven. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan en kunnen we ons monument goed blijven onderhouden. Om alles te kunnen betalen zijn we afhankelijk van jullie bijdragen. In 2022 hadden we te maken met extra uitgaven voor het kerkgebouw, zoals een noodreparatie door scheurvorming en aanpassing van de elektrische

installatie om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Daarnaast gaan de overige onderhoudskosten van de gebouwen en de andere lasten elk jaar weer omhoog. Voor de komende 6 jaar is een nieuw onderhoudsplan vastgesteld. Het rijk heeft € 64.000,00 subsidie toegezegd. Zelf moeten we dan nog € 98.000,00 opbrengen. In 2023 hebben we te maken met teruglopende inkomsten door lagere pachtopbrengsten (-23%), sterk stijgende energiekosten, lagere renteopbrengsten en een extra toevoeging aan de onderhoudsreserves. Het totaal tekort is geraamd op € 16.700,00.

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

FINANCIËN

In 2022 is er ruim € 16.000,00 bijgedragen voor de actie kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor!! Het zou geweldig zijn als we in 2023 dat bedrag ook weer realiseren. We kijken er al naar uit!

De schematische voorstelling is een weergave van de begroting 2023.



Belastingvoordeel

Geef slim. Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een ANBI-beschikking. Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een schenkingsovereenkomst aangaat.

Informatie op onze website: www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans



Rekeningnummer IBAN NL67 RABO.0373.7147.26
t.n.v. Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke



SAMEN LEVEN

In meerdere kerkbalans brochures hebben we gesproken over die prachtige eeuwenoude kerk als beeldbepalend en centraal punt in ons dorp. In dat geval hadden we het over het fysieke gebouw.

Niet onbelangrijk, maar belangrijker is de rol die de kerkelijke gemeente hierin vervult. Daarin heeft het geloof in God en de wekelijkse erediensten op zondag een centrale rol. Het is echter veel meer dan dat. Omzien naar elkaar is een begrip in het geloof. Die rol probeert de kerkelijke gemeente naar beste kunnen werkelijk inhoud te geven. Dat dit geen leeg begrip is hebben wij als gezin in donkere tijden mogen ervaren. Een ongelooflijk warm gevoel en steun als er juist dan aandacht voor je is. Toen 15 jaar geleden de kerkbalans actie startte met in ons dorp het samenstellen van de kerkbalans brochure, aarzelde ik geen moment toen een beroep gedaan werd op mijn medewerking. Vanuit het principe dat je een (kerkelijke) gemeenschap samen moet maken én onderhouden. Dat het inzetten van je talenten voor het samen leven werkelijk van waarde is. Of je nu ten diepste gelooft of daarin veel meer vragen hebt.

In de commissie kerkbalans heb ik al die jaren fijn samen mogen optrekken. Waardevolle vriendschappen zijn erdoor ontstaan.

Soms over-kritisch op ons eigen werk en die van een ander. Maar altijd met open vizier en vol respect voor elkaars inbreng en inzet voor dat gezamenlijke doel.

Wij hebben de keuze gemaakt om elders te gaan wonen. Dat biedt voor ons persoonlijk nieuwe en hele mooie mogelijkheden voor de toekomst. Aan de andere kant laten we een heel stuk verleden achter ons. Wonen en leven in een overzichtelijke en kleine samenleving als de onze waarin betrokkenheid met elkaar nog telt.

Graag wil ik eenieder nog warm aanbevelen om ook eens een rol voor die (kerkelijke) gemeenschap te vervullen. Samenleven is van waarde!

Ronnie Kuijs



SAMEN KERK ZIJN

*Elkaar ontmoeten
Spreken en omarmen
Luisteren, bidden
En verwarmen*

*Een plek om te bezinnen
Een plek om mens te kunnen zijn*

*Laten we samen blijven bouwen
Aan een kerk voor elkaar
Voor vandaag en ook voor morgen
En voor elk komend jaar*



**GEEF
VANDAAG
VOOR DE KERK VAN
MORGEN**



2023

Actie 
Kerkbalans

