

Kaarten bij de dominee

De kerk is voor mij traditie, goede herinnering en emotie. In de tijd dat wij opgeschoten jongens waren, gingen we zaterdags avonds kaarten bij dominee van Van de Werf, "Jongens, zei hij dan laat op de avond: en morgen wel in de kerk hoor!". Volgens Piet de Jonge is dit een typerend voorbeeld van de plaats van de kerk door de jaren heen in de gemeenschap van 's-Heer Abtskerke. Geen drempels, geworteld en betrokken in de samenleving en zeker niet alleen op zondag. De gemeente 's-Heer Abtskerke is best vooruitstrevend. Al in 1974 werd de eerste vrouwelijke predikante beroepen.

Een groot goed is dat in de jaren 60 de kerk op een fantastische wijze gerestaureerd is. Het is destijds op een zeer deskundige wijze aangepakt. Om trots op te zijn. Dat de kerk nu ook voor andere doeleinden benut wordt, vind ik een goede zaak. De activiteiten van de culturele commissie en bijvoorbeeld de dag van the Ride for the Roses geven een echte meerwaarde aan de kerk voor het hele dorp.



De rommelmarkt, iedereen doet mee

Wilma de Jonge is lid van het organisatiecomité van de rommelmarkt. Zij trekt de kar met vijf anderen en doen dit al vele jaren. Aanvulling krijgen is niet eenvoudig. Graag zouden ze enkele jongeren er bij hebben.

Om de twee jaar is er een rommelmarkt ten bate van de kerk. Hiervoor ligt er een draaiboek klaar, waarin elk commissielid zijn eigen taak heeft. In februari wordt gestart met de voorbereiding. Een keer of zes wordt er vergaderd. Dan wordt besproken wat er moet gebeuren en er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de positieve en negatieve reacties. Geprobeerd wordt alles gelijk op te lossen. In het jaar van de rommelmarkt zijn twee ophaalrondes.

Het fijne van de rommelmarkt is, dat het samen met veel mensen van het dorp gebeurt. Er zijn veel vrijwilligers nodig. Zonder speciale achtergrond en wel of niet kerkelijk meelevend, iedereen is welkom en doet mee. Het is leuk om te zien dat mensen die je niet kent toch spontaan meedoen. Ieder heeft zijn eigen taak tijdens de rommelmarkt. Velen staan al jaren achter hetzelfde kraam. Ook de oudste kinderen van de basisschool worden er bij betrokken. Ze krijgen een eigen taak en verantwoordelijkheid. Aan het eind van de dag doet iedereen mee om de restanten op te ruimen. Wat niet afgevoerd moet worden, wordt apart gezet. Zo worden waardevolle spullen bewaard en krijgt kleding en schoeisel nog een goede bestemming. De opbrengst van de rommelmarkt wordt de volgende dag na de kerkdienst bekend gemaakt. Het resultaat is iedere keer een prachtig bedrag. Het is jammer dat dan niet alle betrokkene aanwezig zijn. Want dankzij hun inzet voor de kerk, kan weer een wens ingevuld worden. Wilma kijkt al weer uit naar de volgende rommelmarkt in 2011.



Kerk bijzonderheden

In onze kerk zijn een aantal opmerkelijke zaken en overblijfselen die nog dateren uit de tijd van de Middeleeuwen, toen het nog een Katholieke kerk was.



De koorvorm van onze kerk was eerst recht gesloten (14^e eeuw). Later, 16^e eeuw is deze rechte sluiting vervangen door een $\frac{3}{8}$ sluiting zoals het nu is.

Er zijn drie bergnissen in het koor. In Zeeland zijn er maar twee kerken waar die nog te zien zijn.

Typisch voor onze Middeleeuwse kerk zijn de twee ronde vensters die uit het midden boven de zij-ingangen zitten. Een is altijd dicht gemetseld geweest.



In onze Middeleeuwse kerk is de herinnering aan de Romaanse bouwstijl nog voelbaar. De wandgeleding, dit is het veld dat een halve steen achter het normale muurvlak ligt en overdekt is met rondbogen. Het is waarschijnlijk de plaats waar 3 zetels stonden, waar de priester en zijn diakenen op konden plaats nemen.

Bij de reformatie is het altaar afgebroken, deze was rood of grijs van kleur en had op het altaarblad, op iedere hoek en in het midden een kruisje. De steen werd later als dekplaat of als versterking van de vloer gebruikt. In de koorvloer ligt nog een stuk van het altaarblad.



In de overgang tussen koor en schip zien we een triomfboog, in de top van de boog een ring aan een gesloten haak, waaraan vroeger een crucifix hing, triomfkruis genaamd.

Onze doopvont is ondanks de reformatie en omdat hij benut werd als steunkolom onder de kanselkuip bewaard gebleven, hij is 8 hoekig en dateert uit de eerste helft van de 16^e eeuw.



In het schip van de kerk zitten twee wijwatertnisjes elk bij de schipingangen, de waterbakjes zijn verdwenen.

Onder de dakvoet in het koor zitten zogenaamde klankpotten. Dit zijn gebakken kruiken die met de opening naar de kerkruimte werden aangebracht. Waarschijnlijk dienden zij om het gesproken en gezongen woord te versterken.



Het houten tongewelf, dat deel uit maakt van de kapconstructie is de algemene vorm waarin men in de 14^e eeuw op Zuid-Beveland kerkruimten overdekte. Het lijkt op een omgekeerd schip.

Dit zijn enige bijzonderheden die onze kerk zo waardevol en uniek maken.
Waard om te behouden.

kerk kring

KERK BALANS 2010



**DE KERK IS
VAN
BLIJVENDE
WAARDE!**



**Protestantse
Gemeente
van
's-Heer Abtskerke
Sinoutskerke**



DE KERK HEEFT WAARDE VOOR MIJ!



De kerk in een mensenleven ...

De kerk, en daarmee ook het kerkgebouw, en dus ook onze mooie kerk hier in 's-Heer Abtskerke, heeft vanouds voor veel mensen allerlei boeiende functies gehad.

Alleen al dat eeuwenoude gebouw zelf: het verbindt ons met mensen en generaties van eeuwen her. Ik denk vaak als ik de kerkklok hoor luiden: zó klonk het ook al voor Schrabbekekers van eeuwen geleden, ik hoor mét hen nog altijd datzelfde geluid ...

En binnen in die kerk is er de sfeer van verstillend en meditatie. De kerkelijke gemeente viert hier al eeuwen haar liturgie: de 'erediensten' waarin de Ene en Eeuwige aanbeden en geprezen wordt.

De kerk heeft vanouds ook een gewichtige rol gespeeld op essentiële momenten in een mensenleven. Bij de geboorte: je bent er gedoopt en zo werd je als nieuw menskind opgenomen in de kring van de mensen en in de vriendschap van God. Bij het huwelijk: velen zijn getrouwd in de kerk, om samen met anderen en midden tussen de mensen, te bidden om de zegen van God over je nieuwe, gezamenlijke, toekomst. En bij het sterven: aan het eind van een mensenleven, als er afscheid genomen wordt, verdriet geuit en ook dankbaarheid en genegenheid getoond - ook dan was en is juist de kerk voor velen de plek en de ruimte om met elkaar en 'voor Gods aangezicht' verdriet te hebben en getroost te worden. Zo heeft de kerk een plek en een functie, vanouds en nog altijd, voor velen, op 'kruispunten' van hun leven. Voor hen een plaats van grote waarde ...

Eigenlijk ... niet weg te denken uit je leven en ook niet uit het dorp ...

Gerard van der Klis



Verrast en vol van warme gevoelens hebben wij uw brede steun mogen ervaren voor de actie Kerkbalans 2009. U hebt laten merken in uw materiele en immateriële steun dat de kerk ook u ter harte gaat. Voor de één als ondersteuning voor de activiteiten van de kerkelijke gemeenschap, voor de ander meer ten behoeve van het behoud van het mooie gebouw. Voor allen de kerk als letterlijk en/of figuurlijk middelpunt van ons dorp.

DIE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE !

De kerk is niet alleen een mooi gebouw, maar vertegenwoordigt ook solidariteit, gemeenschap, betrokkenheid, vanuit bewuste keuzes die gemaakt worden. Keuzes die te maken hebben met hoe we, als mensen van die kerk, ons geloof gestalte kunnen geven. In ons dorp en naar de wereld toe. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis. Een onbetaalbaar vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Ook mensen die geen speciale binding hebben, waarden de kerk vaak als een plaats van ontmoeting en inspiratie.

We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet. De kruispunten van het leven. In deze brochure Kerkbalans 2010 besteden we extra aandacht aan juist die momenten. De kracht die uitgaat van de aandacht door de gemeenschap; dat moet bewaard blijven. Omzien naar elkaar als we dat extra nodig hebben in moeilijke tijden of juist samen vreugde delen. We doen dat als kerkelijke gemeenschap, die klaar wil staan voor u, voor jou en voor het hele dorp. Wij, mensen van 's-Heer Abtskerke horen bij elkaar, in een klein dorp kan en wil je niet langs elkaar heen leven.

In 2009 hebben we weer samen de twee jaarlijkse rommelmarkt kunnen houden. JONG en OUD. Kerkelijk betrokken of juist niet. Samen, met velen, een dag optrekken voor één doel. Belangrijker dan de financiële opbrengst is hier wel de onderlinge verbondenheid. Een ontmoeting met velen. Een uitwisseling van ervaringen en gevoelens.

Toch kunnen we als kerkelijke gemeenschap niet zonder de kille Euro's. We staan er maar een enkele keer per jaar bij stil, maar alles opgeteld is er toch een behoorlijk financieel plaatje wat ingevuld moet worden. Ook dit jaar doen wij weer een serieus beroep op u om naar vermogen bij te dragen aan het werk in onze gemeente. Zodat we dit ook in de toekomst kunnen blijven voortzetten!

DE KERK IN 'S-HEER ABTSKERKE IS VAN BLIJVENDE WAARDE !

HEEFT DE KERK OOK WAARDE VOOR U?

HET HUISHOUBOEKJE VAN DE KERK



Al zou je het misschien niet verwachten, er gaat heel wat geld om in onze kerk. Op het gebied van de financiën is de kerk net een bedrijf. In bovenstaande grafiek hebben wij onze inkomsten en uitgaven over 2008 weergegeven. Voor het pastoraat (vergoeding voor eigen predikant en gastvoorgangers) betalen wij € 17.500. Onderhoud, energiekosten en belastingen van de kerk en de pastorie; een post van maar liefst € 55.000. Voor de verplichte bijdrage aan de landelijke kerk (PKN) wordt een bedrag van € 5.700 uitgetrokken. De attenties voor ouderen en zieken en de activiteiten voor jongeren. Al die uitgaven moeten we met elkaar bijeen brengen. Totaal komt dat neer op € 385,00 per (doop)lid. De bijdrage per lid bedroeg in 2008 gemiddeld € 78,00. Gelukkig wordt een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit pacht en rente (€61.000). Er wordt in onze gemeente veel werk verricht. Gelukkig mogen we rekenen op de hulp van veel vrijwilligers.

Om de twee jaar wordt een rommelmarkt gehouden. Zo zijn mede uit deze opbrengsten nieuwe kussens en een piano in de kerk aangeschaft, is de verlichting in de kerk vernieuwd en zijn de toegankelijkheid en de veiligheid van het kerkgebouw verbeterd, in de consistorie is verwarming aangelegd, een keuken geplaatst en de muren hebben een nieuwe verfbeurt gekregen. Als iedereen zijn bijdrage blijft leveren, en als het kan iets verhoogd, dan kunnen we onze begroting ook in de toekomst rond krijgen.

Uw bijdrage kunt u storten bij de Rabobank, rekeningnummer 3460.00.920 of bij de Postbank, rekeningnummer 626161 t.n.v Prot. Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

Doop

We vinden het fijn dat ook onze kinderen "kind van God" mogen zijn. Dit is de eerste stap om ze met het geloof op te laten groeien.



Trouwen voor de kerk en de doop van onze kinderen was een vanzelfsprekendheid. Marina: "zoals bij mij zelf, zullen ook onze kinderen naar de zondagsschool gaan om kennis te nemen van alles waar de kerk voor staat."

