

# MIET ELKAAR VOOR ELKAAR

We leven in een onzekere wereld, een snel veranderende maatschappij, niets is zeker. Waar kan je nog van op aan?

In de kerk proberen we betrouwbaar te zijn en er te zijn voor wie dat nodig heeft. We hebben daar als kerkmensen geen patent op.

Ook hier in het dorp worden initiatieven ontwikkeld om dat omzien naar elkaar, die betrokkenheid, uitvoerbaar te maken.

Dat heeft alles te maken met de kleine gemeenschap, het dorp, waarin we leven. En het is prachtig om te zien, dat we met elkaar het verschil kunnen maken.

Ook de kerk is zo'n kleine gemeenschap, je kent elkaar, je helpt elkaar en onze motivatie is dezelfde als die van alle dorpsgenoten. Toch hebben we een ander uitgangspunt, nl. de liefde van God, uit die liefde proberen we te leven, met wisselend succes, daar zijn we mensen voor.

We kunnen niet alles, zijn zelf ook maar beperkt, toch proberen we telkens weer onze opdracht, om er voor elkaar te zijn, vanuit ons geloof waar te maken.

En we vragen u en jou om mee te doen:

- door zelf actie te ondernemen;
- door hand en spandiensten te verlenen;
- door financieel royaal bij te dragen.

Hierdoor kan de kerk doorgaan met het uitvoeren van haar taak.

En als het nodig is, laat ons dan weten wat we voor u, voor jou, kunnen doen!

# VAN ONZE DOMINEE

## De kracht van samen.

Wie kent niet het standbeeld van misschien wel de bekendste Zeeuw op de boulevard van Vlissingen. Over hem gaat het bekende liedje: in een blauw geruite kiel draaide hij aan 't grote wiel, de ganse dag... Voor Michiel Adriaenszoon de Ruyter kapitein en zeeheld werd begon hij als jongen in de touwslagerij. Over vaak tientallen meters werden drie aparte koorden, verbonden met een groot draaiwiel, in elkaar gedraaid. Dit gedraaide touw was altijd sterker dan de aparte koorden.

Aan dit beeld moet ik denken bij het thema voor de kerkbalans van dit jaar: Samen kerk met en voor elkaar. Die kracht van samen geldt ook voor een dorpsgemeenschap die op elkaar betrokken is. De tweejaarlijkse rommelmarkt is daarvan een voorbeeld. Ik stond daar afgelopen zomer voor het eerst in de kraam lampen-electra, ook spullen te verkopen. Rond de kerk was het een plek van ontmoeting en van aanpakken. Zo kan een beeldbepalend monument, een prachtige 14de eeuwse kerk in het dorp, in goede conditie worden gehouden. Zonder de kracht van samen is zoiets niet mogelijk.

Een vitale dorpsgemeenschap kent verbondenheid. Daar speelt onze kerkelijke gemeentelijken ook een actieve rol in. Door bezoekwerk, bij ziekte en rondom overlijden, wil de kerk bij mensen betrokken zijn en meelevend. Betrokkenheid bij mensen verder weg die het minder hebben is er eveneens.

Afgelopen voorjaar was ik bij een bijeenkomst in Versvliet waar het ging over de (veer)kracht van kleine dorpen. Het ging daar over het vinden van nieuwe vormen van saamhorigheid. Ook daar wil de kerk als plaatselijke geloofsgemeenschap een rol in spelen. In onze geloofstraditie zijn drie krachten bekend die in en tussen mensen willen werken. Het zijn de drie koorden van geloof, hoop en liefde. Met elkaar verbonden maken ze mensen sterk, als individu, maar zeker ook als een gemeenschap van mensen, binnen en buiten de kerk. Hier in maar ook in het leven van alledag, vind ik als dominee mijn werk. Zo mag ik, zo mogen wij met elkaar meedraaien aan dat grote wiel van geloof, hoop en liefde dat mensen sterk maakt.

**Samen dorp, samen kerk,  
we doen dat, we kunnen het  
samen met elkaar en voor elkaar.**

Ds. Egbert Rietveld



# ACTIE SCHOENENDOOS

Nine Ngoumout, heeft in het najaar het initiatief genomen om met kinderen van het dorp en van de basisschool op 's-Heer Abtskerke mee te doen met de landelijke Actie Schoenendoos.



Actie4Kids Samen hebben ze diverse schoenen dozen versierd, gevuld met spullen die ze zelf hadden meegebracht en met spullen gekregen van de school. Overgebleven knuffels van de rommelmarkt van dit jaar hebben ze ook in de dozen gedaan.

Ze heeft gecollecteerd in de kerk om de verzending van de schoenendozen mogelijk te maken. Ze hebben met elkaar 17 schoenendozen gevuld en versierd.



Nine: "Ik ben hier ontzettend trots op en wil de kerk, de kinderen, de gemeente en de school heel erg bedanken!"

De schoenendozen gaan dit jaar naar Armenië, Costa Rica, India, Sierra Leone en Togo.

De kracht van samen laat zien dat kinderen met minder kansen ook meetellen en worden gezien.

## De Kerkbalans commissie bestaat uit:

Ronnie Kuijs; Nel de Jonge;  
Tineke Albrecht; Ko Nijssse;  
Els Voss; Peter van Buuren

# WIST U DAT

- door de wettelijke verlaging van de pacht in 2014 minder voor de pacht wordt ontvangen;
- er 30 jaar lang ruilverkavelingsrente is betaald. In 2012 voor de laatste keer;
- de totale uitgaven in 2012 € 311,00 per dag bedroegen, waarvan € 52,00 per dag voor het pastoraat en € 234,00 per dag voor het kerkgebouw;
- herstel scheuren en pleisterwerk van de binnenmuren aan de noordwestzijde van de kerk plaatsvindt;
- er een bezoekgroepje voor ouderen is;
- alleenstaande ouderen vanaf 70 jaar en echtparen vanaf 75 jaar een bloemetje krijgen voor hun verjaardag;
- er een nieuwe organist is: Klaas Menkveld;
- er nieuwe kerkenraadsleden zijn bevestigd: Ko Nijssse en Peter van Buuren;
- er geen Zondagsschool meer is, maar dat Ko, Jan en Elise Mol naar de Zondagsschool in Nisse gaan;
- onze predikant in Goes woont en de pastorie Ploegstraat 16 verhuurd wordt;
- er bij kerkbalans 2014 een kleurwedstrijd voor kinderen wordt georganiseerd en dat hiervoor 41 op 's-Heer Abtskerke wonende kinderen worden uitgenodigd om mee te doen.

# kerk kring

K  
E  
R  
K  
B  
A  
L  
A  
N

2  
0  
1  
4

“SAMEN  
KERK!”

MIET ELKAAR

VOOR ELKAAR





## STEENTJE BIJDAGEN

**Suzan de Jonge** is ruim 50 jaar geleden van Zeeuws Vlaanderen naar Sinoutskerke gekomen. Samen met haar man Piet leidde ze een groot agrarisch bedrijf. Piet en zij hadden altijd een open oog voor wat er in de gemeenschap - niet alleen in de kerkelijke, maar ook in de dorpsgemeenschap - nodig was. Zij is bescheiden over haar rol: je begint ergens aan, je doet wat nuttig en nodig is. Piet zat jarenlang in de kerkenraad, zij in het schoolbestuur, bij feestelijke gelegenheden op school of bij de verenigingen speelde zij vaak accordeon, de wagens voor de optocht op Koninginnedag werden in hun schuren versierd, de spullen voor de rommelmarkt werden in hun schuren verzameld en uitgezocht, etc. etc. Nog altijd is ze actief betrokken bij de rommelmarkt.



Het bedrijf wordt nu door hun zoon gerund. Suzan zet zich in bij het bezoekwerk, om de bloemen van de kerk weg te brengen, als gastvrouw tijdens Open-Kerk-middagen, bij het aanbieden en ophalen van de kerkbalansbrochure, etc. Ook in de cantorij doet ze mee. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan.

“Suzan, waarom doe je dit allemaal?” Suzan vindt het belangrijk om met elkaar en voor elkaar bezig te zijn. Zo leer je elkaar beter kennen, en dat draagt bij aan goede contacten in onze gemeenschap. Juist in een klein dorp als het onze, is het belangrijk dat we elkaar kennen en klaar staan om elkaar, indien nodig, te helpen.

Kortom: Suzan helpt graag een handje mee en draagt haar steentje (zeg maar “steen”) bij aan de gemeenschap van Schrabbekerke en Sinoutskerke.

## BETROKKENHEID

**Blij weer thuis te zijn.** Als we dan van elders terug op Schrabbekerke komen zeggen we tegen elkaar “blij weer terug thuis te zijn”. Aan het woord zijn **Hetty en Peter van Weerlee**, oorspronkelijk afkomstig uit Leiden, en na een aantal verhuizingen in 2000 neergestreken aan de Polderweg.

Peter in hart en nieren onderwijzman. Zijn hele werkzame leven voor de klas en in de schoolorganisatie. Een geboren verhalenverteller. Sociaal en maatschappelijk betrokken. Geen voorstander van grote scholengemeenschappen en woonconcentraties. Alles op de menselijke maat.



Op elk dorp hoort een school, winkel en kerk te zijn; aldus Peter. In dat licht gezien is het voor hem van grote waarde dat de kerk blijft bestaan. Niet dat Peter en Hetty het geloof nog belijden, maar hij ziet vooral de waarde als ontmoetingsplaats en monumentaal gebouw. Peter staat daarin niet aan de zijlijn, maar draagt actief bij aan een aantal activiteiten. Zo is hij een vaste waarde tijdens de openstellingsdagen van de kerk. Ook de rommelmarkt is “iets van het dorp” waar hij zich graag voor inzet. De kraam voor de boeken, platen en videobanden is voor deze leraar en amateur filmer de stek bij uitkomst.

Peter en Hetty gaan regelmatig met de caravan op vakantie. Ook daar bezoeken ze vaak kerken. Prachtig om te zien en het heeft “iets mystieks” of je nu gelooft of niet. En als ze dan na vele weken omzwervingen weer de Polderweg indraaien “zijn ze weer thuis” in het dorp waar betrokkenheid en burenhulp volgens hen nog een betekenis heeft.

## HET HUISHOUDBOEKJE

### Uitgaven

Belastingen/ onderhoud/ energie	83.346
Pastoraat	19.125
PKN	3.538
Overig	5.631
Saldo	3.374

Totaal 117.014

Gelukkig wordt veel gedaan door vrijwilligers, maar om de inkomsten en de uitgaven in balans te brengen moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zoveel bijdragen als mogelijk is.

Voor afdracht aan de landelijke kerk moeten we alleen al € 40,00 per ingeschrevene per jaar betalen. Het pastoraat kost daarnaast nog eens € 120,00 per ingeschrevene.

Per lid is dit al € 160,00 en dan zijn er nog geen inkomsten om de overige kosten te dekken.

Wij vragen je minimaal € 10,00 per maand bij te dragen of zoveel meer als je kunt missen. We zijn blij met de leden, die meer geven dan dit bedrag, want anders kan de kerk niet blijven bestaan.

Rekeningnummer:  
Iban NL16FVLB0635.8041.74  
t.n.v.  
Protestantse Gemeente  
's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke.

**Jullie bijdrage is hard nodig voor de toekomst van onze gemeente.**

We willen ervoor gaan, met elkaar en voor elkaar. Jullie ook?

Alvast bedankt.

### Inkomsten

Pacht/rente	71.118
Bijdragen leden	19.772
Verhuur	9.619
Overig	16.505

Totaal 117.014

### Bijdragen kerkbalans in 2013



Uit bovenstaande grafiek blijkt, dat bijna 60% van de vrijwillige bijdrage wordt opgebracht door de (doop)leden boven de 65 jaar. Dat kan niet blijven voortduren. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze (doop)leden jonger dan 65 jaar voor een extra bijdrage als we straks langs komen voor kerkbalans 2014.

## KERK SINOUTSKERKE

### Een stukje historie

Het dorp Sinoutskerke bestond als parochie al voor 1196. Op 28 maart 1666 is besloten dat de kerk van 's-Heer Abtskerke een combinatie zou aangaan met die van Sinoutskerke. Daarvoor was 's-Heer Abtskerke verbonden met 's-Gravenpolder en Sinoutskerke met Nisse.



De eerste predikant van de nieuwe combinatie was ds. J. Schreier. Hij leidde op zondagmiddag een dienst in Sinoutskerke. (De ouderlingen en diakenen waren zowel uit 's-Heer Abtskerke als Sinoutskerke afkomstig. De kerkeraadsvergaderingen werden afwisselend in beide plaatsen gehouden.)

De kerk van Sinoutskerke moet een zeer fraaie kerk zijn geweest, die gewijd was aan Sint Maarten. Er waren twee altaren verbonden aan de kerk: één voor de maagd Maria en één voor de apostel Petrus.

Deze middeleeuwse kerk was een voorbeeld van baksteen gothiek gebouw met uitwendig een bijzonder fraai versierde rechte koorsluiting. In de kerk moeten zich heiligen beelden hebben bevonden. Omdat de kerk en toren bouwvallig waren zijn deze in 1906 afgebroken. De laatste jaren was er alleen in de zomer nog een kerkdienst. De torenklok en het schild gingen in 1906 naar de kerk van 's-Heer Abtskerke.

De klok vanwege zijn mooie heldere toon. De klok is in de 2e wereldoorlog weggehaald en omgesmolten. Het kerkbestuur moest de vrijkomende grond na sloop van de kerk bestemmen als gemeentelijk begraafplaats en voor 99 jaar aan de gemeente verpachten.



Het lijkenhuisje is in eerste instantie nog gespaard. Het was echter te bouwvallig, zodat het kerkbestuur een nieuw lijkenhuisje heeft laten bouwen. De gevelsteen van het oude lijkenhuisje werd boven de deur van het nieuwe huisje gemetseld. Na de sloop van de kerk was er sinds 1906 geen klok meer om te luiden. Dankzij particulier initiatief plaatste de gemeente daarom een klokkenstoel. Op 9 juli 2003 om 15.30 uur klonk voor het eerst sinds 1906 weer klokgelui in Sinoutskerke.

Op zondag 11 februari 1906 heeft ds. J.Ph.F. van der Plassche de laatste dienst in de kerk van Sinoutskerke geleid met als tekst van de prediking, de tekst van het schild aan de muur: “Het woord des Heeren blijft in der Eeuwigheid”. Het schild is nog steeds te bewonderen aan de muur van het koor in de kerk van 's Heer Abtskerke.

