

Nieuw



KERKBALANS 2013

Onze nieuwe dominee

Even voorstellen: Egbert Rietveld...

Nieuw is het verbindende woord in deze Kerkbalansbrochure. Mijn naam is Egbert Rietveld. Sinds september vorig jaar ben ik werkzaam in dit mooie dorp. Hiervoor werkte en woonde ik met mijn vrouw en drie kinderen in Brielle en daarvoor in Heinkensand. Dus helemaal nieuw is deze streek niet voor mij. Met plezier ben ik hier aan het werk en leg allerlei nieuwe contacten. Ik vind het waardevol om, zeker zo'n eerste jaar, veel mensen te ontmoeten. Naast de zondagse diensten behoort pastoraat tot de kerntaken van mijn werk als predikant. Maar pastoraat, als omzien naar elkaar, wordt ook breder gedragen in deze gemeente en daar ben ik blij om. Geloven doet een beroep op ons denken, maar is zeker ook een zaak van hart en handen. Dat houdt kerkmensen bij de tijd en geloofwaardig.



Bindende plek, blijft die mooie, juist heel oude kerk op de Ring. Het is een rijk bezit voor heel het dorp. Iedere keer kan ik genieten van de hoge lichtval door de ranke gotische ramen van het koor.

Ruimte om te koesteren, om zomaar stil te zijn. Ruimte wil het ook zijn om te vullen met liederen. Zingen, ik doe het graag en met hart en ziel. Door zingen uit een mens niet alleen zijn geloof, maar zingen wij ons ook geloof te binnen. Dat kunnen oude, vertrouwde liederen zijn, maar ook eigentijdse liederen. Wat niet nieuw is, maar vertrouwd klinkt, is het appél om onze kerk, die midden in de samenleving staat, te blijven ondersteunen. Doet u weer mee?

Egbert Rietveld



Samenwerking



Sinds vorig jaar hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Hoedekenskerke. Nisse en 's-Heer Abtskerke hebben dat al jaren. We blijven wel zelfstandig en houden diensten in onze eigen kerken. Het wordt dus een soort lat-relatie. We hebben samen één predikant en voorzichtig kijken we wat er nog meer samen kan. Zo hebben de preekvoorzieners een rooster gemaakt voor 2013 waarop de diensten van alle drie de kerken zijn ingevuld. De diakenen maken afspraken, de liturgiecommissie werkt aan een gezamenlijk 40-dagenboekje en de kerkenraden vergaderen af en toe samen om zo ook elkaar beter te leren kennen. We zijn heel blij met de samenwerking. Want zonder elkaar kunnen we niet blijven bestaan, daar zijn we alle drie te klein voor. Maar samen hebben we toekomst.

Nieuw: liedboek zingen en bidden in huis en kerk



In mei komt er een nieuw liedboek uit. Het huidige liedboek gebruiken we inmiddels al 40 jaar. De kerkdiensten en het taalgebruik zijn in die jaren sterk veranderd en dan ontstaat er behoefte aan een nieuw liedboek. Om die zelfde reden hebben we sinds enkele jaren een nieuwe bijbelvertaling. Zulke initiatieven komen uiteraard vanuit de landelijke kerk en wij sluiten ons daar van harte bij aan. We gaan het liedboek ook gelijk gebruiken, dat hebben we in 1973 toen het vorige liedboek uitkwam ook gedaan. Samen met de cantorij van Nisse en 's-Heer Abtskerke heeft Janny Nieuwenhuijse dat toen voortvarend ter hand genomen. In het nieuwe boek worden uiteraard de Psalmen weer opgenomen en ook meerdere versies van een zelfde Psalm zullen er in staan. Er zullen oude vertrouwde liederen blijven maar niet alles. Er komt een keur aan schitterende liederen in te staan. Vaak oude melodieën met nieuwe teksten. Enfin het zal een mooi avontuur worden.



Het huishoudboekje van de kerk

Gelukkig wordt veel gedaan door vrijwilligers, maar om de inkomsten en de uitgaven in balans te brengen moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zoveel bijdragen als mogelijk is. De kerk betaalt veel voor het salaris van de predikant, de kerkdiensten, het jeugdwerk, de verwarming, de verlichting, het onderhoud van het gebouw en administratie. Voor afdracht aan de landelijke kerk moeten we alleen al € 40,00 per doop(lid) per jaar betalen. Het pastoraat kost daarnaast € 120,00 per (doop)lid. Wij vragen je om minimaal **€ 10,00 per maand** bij te dragen of zoveel meer als je kunt missen. We zijn blij met alle mensen, die meer geven dan dit bedrag, want samen houden we de kerk in stand.



Uit de grafiek blijkt, dat bijna 50% van de vrijwillige bijdrage wordt opgebracht door de (doop)leden boven de 65 jaar. Voor de toekomst is het van groot belang dat mensen onder de 65 jaar meer gaan geven om als kerk samen verder te kunnen gaan. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze (doop)leden onder de 65 jaar voor een extra bijdrage als we straks langs komen voor kerkbalans 2013. Met jullie bijdrage heeft onze gemeente een toekomst. We willen ervoor gaan, met elkaar en voor elkaar. Jullie ook? Alvast bedankt.

Je bijdrage kun je storten op bankrekeningnummer 63.58.04.174
t.n.v. Prot. Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke
Je bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als je meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

Nieuw voor 2013

Er is veel nieuw en er valt veel over te vertellen.

- We hebben een nieuwe predikant
- Er komt in mei 2013 een nieuw liedboek uit
- We hebben een nieuw liederenbord
- We werken samen met Hoedekenskerke en dat is nieuw
- Er is een nieuwe ledenadministratie
- Er komt een nieuwe Rommelmarkt
- Er is nieuw leven, Corine Krijger en Renaldo Rijk hebben een dochter Ilse
- Het orgel is gerestaureerd en is zo goed als nieuw
- Er is een nieuwe ronde Kerkbalans
- Er komen nieuwe mensen in de kerkenraad
- Er is nieuw elan!



Nieuwe Rommelmarkt, Oude Spullen

Ook dit jaar vragen wij om uw medewerking. DE gelegenheid om een nieuwe bestemming te geven aan spullen die voor u van minder waarde zijn geworden.

Zaterdag 1 juni is de dag van vraag en aanbod. De dag dat heel veel inwoners van ons dorp met grote betrokkenheid in touw zijn om alles goed te laten verlopen.

Ook dit jaar houden wij niet zomaar een rommelmarkt.

Er is weer een speciaal doel. De opbrengst is bestemd voor de onlangs uitgevoerde restauratie van het bijzondere orgel. Zo'n prachtig pijporgel is onderhevig aan slijtage en heeft dus op z'n tijd onderhoud nodig. De kosten zijn niet gering, want het is gespecialiseerd werk.

Mogen wij uw medewerking vragen om huis en schuurtje eens na te lopen om te zien of er spulletjes staan die toe zijn aan een nieuwe bestemming? Wij komen tweemaal langs om ze op te halen.

Vanzelfsprekend vinden wij het fijn u ook aan te treffen op de dag van de rommelmarkt zelf. Een gezellig dorpsgebeuren. En wie weet gaat ook u weer op pad naar huis met nieuwe spulletjes van meerwaarde voor uzelf EN voor het doel van de dag: het prachtige orgel.



Orgel Restauratie

Het orgel is een blaasinstrument en de lucht die nodig is om de pijpen te laten spreken, komt uit de balg. Dat is een grote houten bak van 1 bij 2 meter en 50 cm hoog en is het reservoir voor de lucht. Vroeger kon men de balg pompen en zo het orgel van lucht voorzien.



Tegenwoordig gebeurt dat met een windmachine. De bovenkant van de balg kan op en neer gaan om zo de gewenste hoeveelheid lucht aan te leveren voor de pijpen. De balg bestaat uit houtwerk en een heleboel scharnierende delen. Daarvoor is schapenleer gebruikt. Het leer van de balg was versleten en is nu allemaal vernieuwd. Hiervoor waren bijna 5 vellen leer nodig.

Het pedaal, de organist bespeelt dat met de voeten, heeft ook nieuw vilt gekregen. Het oude vilt was totaal verhard. Het pedaal maakte daarvoor behoorlijk lawaai. Ook dat is nu verleden tijd.



De windmachine had een omkasting van spaanplaat. Het spaanplaat was aan het verteren en dan komen er allerlei kleine stukjes spaanplaat vrij. Er is een nieuwe omkasting gemaakt voor de windmachine.

Verder is de Trompet wat milder van toon gemaakt.

Het orgel kan weer vele jaren zijn functie in de Eredienst en met concerten vervullen.

René Nijse, orgelmaker

